

Zonnig Cyprus

Paphos

23 juni tot en met 30 juni 2018





Op 23 juni 2018 vertrekken



Linda



Jolanda



Reinier



Dick



Michel



Jan



Rob



Paula



Marianne



en Natasha

vanaf Schiphol naar Paphos op Cyprus.



Eten

Iedere dag kunnen wij bij het ontbijt en het diner heerlijk genieten van een buffet.

Elke ochtend lopen we langs het lekkere **ontbijtbuffet**.



Onder de bomen genieten we van een uitgebreid ontbijt.



In de avond lopen we 300 meter naar het Avanti hotel voor het **diner**. Elke avond heeft het buffet een ander thema:



Dag 1

zaterdag 23 juni 2018

Onze eerste dag bestaat uit het samenkomen op Schiphol en vervolgens 4 uur in het vliegtuig naar Paphos zitten. Omdat we onderweg allemaal honger hebben, nemen we wat te eten aan boord. We weten dat we vanavond pas na 22.00 uur in ons appartement zullen zijn, dus we eten goed.

We komen rond 21.00 uur aan op Paphos Airport, het is dan nog 27 graden, lekker. Met de liftbus mogen we van boord.



Snel koffers ophalen en dan in de taxi-bus naar Avanti



Village Apartments.

Ons verblijf voor de aankomende week.



We krijgen vier appartementen die heel gezellig met de voordeuren naar elkaar staan. We hebben zelfs een klein pleintje voor de deur en dat pleintje noemen we al snel “ons plein”.



Reinier, Michel en Natasha krijgen appartement 191 en Jolanda en Linda betrekken 192. Appartement 201 wordt bewoond door Dick, Rob en Marianne en in 202 vinden Jan en Paula hun intrek.

Er liggen sandwiches en water in de koelkast, zo hebben we op de late avond toch nog een kleine snack. Daarna koffers uitpakken, douchen en naar bed.

Het is rond 24.00 uur als het laatste licht uitgaat.



Morgen na het ontbijt moeten we boodschappen doen en gaan we het vakantiecomplex verkennen.

Dag 2

zondag 24 juni 2018

Na het heerlijke en uitgebreide ontbijt – we eten allemaal net iets te veel – doen Dick, Reinier, Michel, Linda, Jolanda en Natasha boodschappen bij de supermarkt op loopafstand.

Daarbij verkennen zij ook een beetje de directe omgeving.



De rest van ons vertrekt al naar het zwembad. De dag van gisteren was vermoeiend en we besluiten er een heerlijke luilekker dag aan de rand van het zwembad van te maken.



Reinier, Michel en Jolanda (met haar eigen variant op Ali B) hebben tijdens het boodschappen een nieuw petje gekocht en komen dat trots showen.



Het zwembad is waarachtig prachtig en enorm groot.



En het water voelt heerlijk aan. We nemen dan ook een verkoelende duik. Jan gaat ook mee en op een lekker zwembedje geniet hij van het frisse water.



We genieten lekker van de zon en leren elkaar wat beter kennen.

Marianne besluit mee te doen aan een waterpolo wedstrijd. De rest van ons is lui en blijft aan de kant kijken.





Het is in de zon behoorlijk heet. Dus goed smeren met zonnebrand en tijdig de schaduw in.

Voor de lunch halen we ovenverse pizza's bij de



poolsnackbar.

LEKKER!!

Na het zwembad gaan we terug naar onze appartementen om te rusten en ons om te kleden voor het diner. We kletsen even bij op ons pleintje.



Na het diner genieten en praten we nog gezellig na op ons pleintje – en natuurlijk hoort daar een lekker glas wijn of bier bij – en daarna gaan we allemaal heerlijk slapen.

Dag 3

maandag 25 juni 2018

Het belooft vandaag weer rond de 30 graden te worden. Dus eerst wakker worden met een kopje koffie of thee op een van onze eigen terrassen en daarna helpen we elkaar met insmeren van zonnebrand.



Michel blijkt ook nog eens heerlijke massagehanden te hebben. Jolanda geniet.

Na het ontbijt vertrekken we met de taxi-bus naar de haven van Paphos. Hier is het gezellig druk en zijn er veel souvenirwinkels en cafeetjes. Uiteraard wordt door velen van ons een souvenir gekocht. Dit varieert van armbandjes tot T-shirts en jurkjes.



Na een korte wandeling langs de haven hebben we dorst en strijken we neer bij een café aan het water.

PROOST!!



Natasha is verheugd dat op Cyprus ook de Griekse ijskoffie – Frappé – wordt verkocht. Heerlijk!

De zon staat toch wel erg hard te branden en lang in de zon zijn voelt niet goed. We zoeken dan ook steeds snel weer de schaduw op. En als er dan ook nog een kleine bries waait, zitten we heerlijk.

Ondertussen is het ook lunchtijd en dus zoeken we een leuk terras voor een broodje.



We besluiten een paar grote clubsandwiches en een paar broodjes gyros te nemen. Zo kan iedereen van alles mee pikken.

Na de lunch gaan Reinier en Natasha in onderhandeling met een kapitein over een bootexcursie. Ze komen met



een goede deal terug. Morgen varen!

Daarna gaan Marianne, Reinier en Natasha naar een grote supermarkt om met name grote flessen water te



halen. Na de boodschappen willen we snel terug naar het zwembad.





Na een lange slenterdag even bijkomen bij het zwembad.

Rob krijgt verkoeling van Michel en Dick doet heerlijk een dutje op een stretcher.



Na het zwembad wordt er weer even gerust en gaan we fris in de kleren voor het avondeten.



Met name het ijs van het toetjesbuffet vindt bij ons gretig aftrek.

Dag 4

dinsdag 26 juni 2018

Na weer een heerlijk ontbijtje



maken we ons op voor een leuke boottocht op de Middellandse zee.

We gaan gezellig met de stadsbus. Het is wel snoeiheet bij de bushalte, maar dat hoort er nu eenmaal bij.



Met een glasbodemboot maken we een tocht naar een wrak en onder andere een paar onderwater rotsen.



Rob en Jan worden aan boord getild en hun rolstoelen blijven aan de kant. Varen maar!



Reinier en Michel zijn vooraan gaan zitten.



Het is heerlijk op het water. We hebben een mooi uitzicht op de kust en de wind wappert door onze haren. We kunnen ook even relaxen:



Het water van de zee heeft een prachtige groen/blauwe kleur en is glashelder.



We kunnen de bodem gewoon zien liggen. Mooi.



Na de boottocht trakteren we onszelf op een heerlijk ijsje of smoothie.



en

De groep wil weer graag even naar het zwembad. Omdat we twee rolstoelers hebben, kunnen we niet met z'n allen in één bus terug. We gaan dus gesplitst.



's Avonds bij het diner worden Michel en Reinier verrast door Jolanda met een paar armbandjes. Ze wil de jongens hiermee bedanken dat ze zo behulpzaam voor haar zijn en dat ze veel pret hebben samen.



Wat aardig en de jongens zijn heel blij.



Dan blijkt er een Roemeense dame jarig te zijn en zij krijgt van het hotel een chocoladetaart. En omdat wij met de hele tafel spontaan “lang zal zij leven” zingen, krijgen wij de rest van de taart. En lekker dat ‘ie is!



De avond eindigt gezellig op ons plein.



Dag 5

woensdag 27 juni 2018

Vandaag gaan Dick, Reinier, Jolanda, Linda, Jan en Marianne naar de archeologische opgravingen en de beroemde mozaïekvloeren.

Rob, Michel, Paula en Natasha hebben een rustdag.

De club archeologen in spé begint bij aankomst met een flesje water – het is alweer 31 graden – en het toiletbezoek. Ze hebben ook een meevaller: de groep mag gratis naar binnen en er is voor iedereen een gratis plattegrond. Wat aardig.



Jolanda komt met haar rok vast te zitten in de struiken. Gelukkig weet Reinier haar te bevrijden.





De paden zijn niet echt rolstoelvriendelijk, dus er moet hier en daar flink gezweet worden om Jan ook te laten meegenieten. Er is ook een tentoonstelling/presentatie hoe de opgravingen en vloeren gevonden zijn. We zijn erg onder de indruk. Prachtig.



Door de hitte zijn we wel toe aan een terrasje. Gelukkig zijn er in de omgeving mogelijkheden genoeg.

De ijsjes en milkshakes smaken heerlijk. Linda en Jolanda besluiten nog een souvenir te kopen en daarna rap met de bus terug naar het zwembad

Ondertussen hebben Rob, Michel, Paula en Natasha boodschappen gedaan en van het gesjouw met waterflessen word je dorstig.



Michel en Natasha nemen een frappé, Rob gaat voor de 7-up en Paula geniet van haar nieuwe hoedje.



In de avond lopen we langs het zwembad. Mooi.



Dag 6

donderdag 28 juni 2018

De groep die gisteren naar de archeologische opgravingen is geweest, merkt dat dit wel een vermoeiende dag is geweest.

We besluiten het dan ook rustig aan te doen vandaag. Na het ontbijt bestormen we een souvenirwinkel en we kopen er zoveel dat de dame van de winkel in één uur haar hele dagomzet binnen heeft. 😂😂😂😂

Linda koopt een tas, Michel een paar magneten, Jolanda wil een paar kaarten, Rob ook en Jan is op zoek naar een paar portemonneetjes. Natasha weet 7 T-shirts voor 40 euro af te dingen. We kunnen bijna allemaal in het nieuw. Jan besluit zijn T-shirt direct aan te trekken.



Op naar het zwembad!!

Voor de lunch gaan we naar de cafetaria bij het zwembad. We nemen gyros, pork souvlaki en hamburgers en Linda gaat voor de Pasta Carbonara.



Daarna weer lekker het bad in en genieten.



CYPRUS
THURSDAY

Het buffet heeft vanavond als thema:

Dit betekent lekker gegrild vlees, frisse tzatziki en vers fruit. Hmmmmmm, dat smaakt goed.



Maar ook: Cypriotische . Er wordt gezongen, gedanst en gespeeld op de bouzouki en mandoline.



Marianne, Jolanda en Reinier wagen zelfs een dansje.





En dit vindt Rob van hun danskunsten:



De avond sluiten we weer af op ons plein.

Dag 7

vrijdag 29 juni 2018

Vandaag gaan we naar een pottenbakkerij in het dorp Geroskipou. Rob en Marianne besluiten vanwege de hitte thuis te blijven. De rest gaat met de bus naar het centrale busstation om daar over te stappen naar Giroskipou.



We komen er echter achter dat het goedkoper en sneller is als we met twee taxi's naar de pottenbakkerij gaan.

Daar aangekomen kijken we eerst even rond in het atelier.



Het ruikt overal naar klei.

We krijgen een demonstratie van de pottenbakker zelf en Paula, de oudste onder ons, mag ook haar pottenbakkerkunsten laten zien.



Bij de pottenbakker ziet het er wel heel makkelijk uit.

Paula begint goed, maar uiteindelijk kan haar potje nog niet eens doorgaan voor een mislukte asbak. We kunnen er allemaal hartelijk om lachen.

Na de demonstratie gaan we op zoek naar de winkel voor souvenirs. Bijna iedereen koopt wel een mooi stukje keramiek. Van eierdopje tot asbak, tot vaasje, tot servettenhouder en tot schaaltje. Alle aankopen worden netjes in bubbeltjespapier verpakt, zodat ze de vliegreis naar Nederland overleven.



Het is ondertussen al weer dus tijd voor een verfrissing. En dat vinden we bij een echt authentiek Kafenion op een mooi plein. De stoelen en tafels passen niet bij elkaar en alles staat schots en scheef onder mooie oude bomen. Hier strijken we neer.



We bestellen bier, koffie, jus d'orange en natuurlijk frappé. Heerlijk bijkomen van de leuke ochtend.



Op het plein staat ook de **Αγια Παρασκευη**, een kerk uit de 12^e eeuw en in de wijde omtrek bekend.



Deze Grieks Orthodoxe kerk heeft ook een kleine kapel. Jolanda brandt een kaarsje.



We kunnen nog één keer genieten van het heerlijke dinerbuffet.



vandaag Chinees buffet, dus op naar de loempia's, bami en babi pangang. Lekker.

De avond wordt gezellig afgesloten op ons pleintje. De drank mag op, dus we gaan door tot in de kleine

uurtjes.



Dag 7

zaterdag 30 juni 2018

Vandaag vliegen we vanavond laat terug. Dus eerst lekker ontbijten, koffers inpakken en uitgebreid lunchen. En uiteraard ook nog op ons pleintje koffie drinken en afscheid nemen van het zwembad.



Onze laatste lunch hebben we bij het zwembad.



Achter in het karretje onze bagage.

In de bus op weg naar de luchthaven.



en nog een lekker bakkie koffie, voordat we aan boord gaan.

We hebben helaas vertraging, maar we kunnen gelukkig buiten op het terras wachten.



Met nog een drankje en een sandwich horen we, dat we om 22 uur aan boord worden geholpen. Het vliegtuig zit bomvol en ondanks het late uur hebben we goede zin.



Uiteindelijk zijn we om 01.15 uur op 1 juli weer in Nederland. We zijn moe, maar kijken terug op een leuke vakantie.

**Beste Jan, Jolanda, Reinier, Dick,
Linda, Rob en Michel,**

**Wij hebben een heerlijke vakantie met
jullie gehad. Dank jullie wel!!!**

**Hartelijke groeten van Paula,
Marianne en Natasha**



En tot volgend jaar!!



**Arnhem,
juli 2018**

